

Historische Vereniging Oud-Beijerland

Dorpswandeling onder leiding van een gids door het centrum van Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland met in het centrum de mooi gelegen Vliet met daarom heen veel monumentale panden. Gesticht in 1559 door graaf Lamoraal van Egmont. Hij vernoemde het dorp naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren.

Veel van de door Lamoraal van Egmont ontworpen structuur van het dorp is nog aanwezig.

Oud-Beijerland telt 28 Rijksmonumenten en 90 Gemeentelijke monumenten.

Wij starten in het Oude Raadhuis van Oud-Beijerland, waarin buiten de Historische Vereniging ook de Bibliotheek en Natuurlijk Hoeksche Waard gevestigd zijn.

Op de eerste etage wordt u ontvangen in de trouwlokatie door uw gids(en) en is er gelegenheid tot het drinken van koffie/thee "met wat er bij".

Daar vertelt de gids u in het kort de geschiedenis van Oud-Beijerland en krijgt u uitleg over de fraaie voormalige raadzaal met gebrandschilderde ramen.

Daarna gaat u onder leiding van één of meer gidsen langs de monumentale panden o.a. aan de West-Voorstraat en Havendam. Ook komt u langs de oude zadelmakerij waar de basis is gelegd voor de latere schokdemperfabriek van KONI.

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

De maximale grootte van de groep is 10 personen voor 1 gids. Zijn de groepen groter, dan zal dit altijd door meerdere gidsen worden gedaan.

De kosten zijn: € 50,- per gids.

Extra koffie/thee met wat er bij € 3,50 per persoon.

Het Oude Raadhuis bevindt zich op de Waterstal 1 te Oud-Beijerland.

Voor meer informatie en het maken van afspraken: historischeverenigingobl@gmail.com